

Oliebollentocht 30 december 2015
door Gijs Gijsbertsen

Op uitnodiging van Henk Boer hebben we op woensdag 30 december een oliebollentocht gefietst.



Om 10:00 uur zijn we vanaf het gebruikelijke vertrekpunt met zes (van de volgens mij ruim 200) TCVP-leden op pad gegaan. Via de Rhoonse- en Carnissegrieden reden we richting Dordrecht. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen: hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt. Dordrecht zelf hebben we rechts laten liggen. In plaats van over de spoorbrug bij Zwijndrecht zijn we er onderdoor gegaan op weg naar Hendrik Ido Ambacht en Ridderkerk. Om onze klimcapaciteiten te testen pakten we nog even de oude

stortplaats mee om vervolgens richting de van Brienoordbrug te fietsen. Op de terugweg zijn we bij de sporthal IJsselmonde gestopt, alwaar de koffie weer goed smaakte. Na de koffie via het oliespoorlijntje en over de schitterende fietsbrug naar de Rhoonsebaan, om vervolgens de Groene Kruisweg over te steken op weg naar Intratuin voor de oliebollen. Gerrit nog bedankt voor de traktatie van de bollen: ze smaakten heerlijk. Na de oliebollen gegeten te hebben werd de weg vervolgd langs en door het Rhoonse bos. Via Hoogvliet en de Spijkenisserbrug ging het huiswaarts.

Ik wens eenieder nog een voorspoedige jaarwisseling en een goed fietsjaar 2016 met mooie tochten.

Gijs Gijsbertsen
30 december 2015